

Draagbare toiletten en solar licht

De meerderheid van de Roemenen op het platteland ontbreekt het aan moderne faciliteiten in hun huizen. Wat wij vanzelfsprekend vinden, zoals water uit de kraan en een toilet dat je kunt doorspoelen, is voor velen nog niet zo vanzelfsprekend. Daarom zijn veel families afhankelijk van het zelfgemaakte buitentoilet, een put met eromheen een houten huisje achter in de tuin gebouwd, zoals het ook 40 jaar geleden al was.

Een aantal jaren geleden vroegen wij ons af “hoe doen de zieken en de gehandicapten dit? Hoe kunnen de ouderen zonder problemen in hun eentje die weg steeds gaan?” St.RCHF is rond gaan rijden en heeft veel bezoeken afgelegd om uit eerste hand te zien hoe moeilijk dit inderdaad voor velen is!

Er was een oude vrouw, die rilde van de kou toen ze probeerde over het bevroren paadje naar de achterkant van de tuin te komen om naar het toilet te gaan. Een man die zijn benen verloren had moest zich steeds in de rolstoel heisen om naar het toilet te kunnen gaan en we kwamen een moeder tegen die haar kind met epilepsie in het donker naar het buitentoilet moest helpen.

St. RCHF zocht naar een oplossing en kwam met een eenvoudig plan om draagbare toiletten te geven en deze achter een gordijn in de woning te plaatsen. Er worden altijd schoonmaakmiddelen, zeep en handdoeken bij gegeven.

De fondsen van Give Eur-Hope stelden ons in staat al honderden mensen op deze manier te helpen.

Op deze manier heeft St.RCHF in de afgelopen jaren ook al honderden *solar licht pakketten* aan families op het platteland gegeven. Op veel plekken zijn mensen niet op de elektriciteit aangesloten en slechts één solar lamp kan het verschil maken! Kinderen kunnen bijvoorbeeld in plaats van naast de kaars onder de lamp hun huiswerk maken. Dit is natuurlijk ook veel minder gevaarlijk. Een kaars kan gemakkelijk omvallen en het zou niet de eerste keer zijn dat op deze manier een huis in vlammen opgaat. Bij een van de bezoeken waar deze lamp geïnstalleerd werd brak de man in tranen uit. Dit was de eerste keer in zijn leven dat er een lamp in zijn huis brandde!